



Tot vroom aandenken van  
**Eerwaarde Zuster MARIA-DONATIENNE**  
**Mejuffer Juliette VINCKE**

geboren te Diksmuide	11 mei 1889,
in 't klooster getreden te Delftinge	15 april 1907,
gekleed	19 juli 1907,
geprofest	19 juli 1908,
overleden te Delftinge	16 maart 1959,
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.	

Nu wil ik onderricht geven, de weg wijzen die ge moet gaan, ik wil U raad geven en mijn oog op U richten. ps. XXXI 8

Massa's kinderen, grote en kleine, zijn onder haar waakzaam oog voorbijgegaan en hoorden het gezaghebbend woord van hun meesteres, doch ze droegen er vooral van mee de indruk van een lerares, die hun de rechte levensweg wees, omdat zij zelf hem zo trouw bewandelde.

Met engelachtig geduld heeft zij haar lange ziekte doorstaan; nooit hoorde men haar klagen.

Haar gedurig gebed was: "Heer uw H. Wil geschiede!" verzekerd dat God haar de kroon van de hemel zou geven na de beproeving. Met eengerust geweten, gans voorbereid, heeft zij haar ziel aan de Schepper weergeschonken.

Beminde Oversten en Medezusters, dierbare familie en geliefde leerlingen, naar het hemels Vaderhuis ga ik U voor om daar uw aankomst voor te bereiden. Blijven wij verenigd door het gebed. Gij, mijn Broeder, Priester van de Heer, blijf mij gedenken aan het H. Altaar.

Jezus, Maria, Jozef.

---

Uitg. Clement Miserez, Delftinge