

Uw wil geschiede. op de aarde als in den Hemel.  
(Math. 6 - 19.)



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# Désiré MARTENS

weduwnaar van Mevrouw

## MARIA LOTERMAN

geboren te Nederbrakel den 6 April 1872 en haastig  
overleden te Elst den 27 April 1932.

Omdat zijn leven christelijk was en met goede werken vervuld daarom was zijn dood zacht en vrij van benauwdheid. (H. Greg.)

De zoetste vertroosting die men ten grave mede draagt is de getuigenis van voorbeeldige echtgenoot. en teer hartige vader geweest te hebben. (H. Fr. Van S.)

De dood der rechtvaardigen is de overgang tot een beter leven. (H. Bern.)

Waakt, want de uur op welke God U zal komen halen is onbekend. (Ps. 114.)

Mijn duurbare kinderen geliefde broeders, zuster en bloedverwanten, troost U om mij, hebt dank voor uwe bezorgdheid, ik verlaat een wereld van ellenden, vast betrouwend op uwe gebeden beveel ik U allen aan Gods Voorzienigheid.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
(300 dagen afl.)

Bermhertige Jezus geef hem de eeuwige rust.  
(300 dagen afl.)

---

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove. Nederbrakel