

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)



Godvruchtig Aandenken

van Mijnheer

FRANCIES MARTENS

zoon van wijlen

Mr. Leopold en Mevr. Coleta CRAEYE

geboren te Nederbrakel den 18 November 1873,
en godvruchtig overleden te Elst den 16 Mei 1939.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Hij was lid van den Bond der Xaverianen,
Confrerie van 't H. Hart en andere godvruchtige
genootschappen.

Hij was een vrome christen, man van geloof en
godsdienstigheid. Hij beoefende zijn godsdienst zonder
ijdele pronk, maar ook zonder menschelijk opzicht.
Hij was zachtmoedig en aangenaam in zijne betrekkin-
gen met den evenmensch rechtzinnig en voorzichtig en
altijd gereed om dienst te bewijzen en iedereen te
voldoen.

Ik streed kloekmoedig tegen de onverbiddelijke
dood die mij onverpoosd achtervolgde, maar niet-
tegenstaande mijn nijdig strijden week ik dagelijks
achteruit en de gezondheid verliet mij meer en meer....
nochtans de wil van God zij gebenedijd en in der
eeuwigheid zal ik de barmhartigheid des Heeren loven.

Bemide zusters, broeders en familieleden, hebt
dank voor de liefde en de bezorgdheid die gij mij
onophoudend hebt getoond vooral in mijne laatste
uren, treurt niet maar troost u, hebt betrouwen op
God en verleen mij de beste blik van genegenheid,
de kracht van een goed gebed,

Mijn Jezus, barmhertigheid.

H. Franciscus-Xaverius, bid voor ons. (300 d. afl.)

DE KINDEREN MARTENS BEDANKEN.

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt