

AVE MARIA!

Van Calvarië gaat men naar den hemel.



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

Juliana VAN DER MEULEN,

dochter van wijlen

Pieter Antoon en Felicita Craeye,

geboren te Nederbrakel, den 15 December 1842 en
godvruchtig in den Heer ontslapen te St. Jans-
Hemelveerdegem, den 30 Mei 1931.

Versterkt door de laatste HH. Sakramenten.
Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw
gedurende 75 jaar, van den H. Kruisweg en van
de 3^e Orde.

Zij werd van jongs af opgebracht in den gods-
dienst en heeft nooit den weg der ondeugd gekend ;
de wijsheid geleidde die rechtveerdige ziel langs
veilige wegen en toonde haar het rijk Gods, zegen-
de hare pogingen en verleent haar nu een onsterfe-
lijken roem. Sap. X 10-12.

Zij was goedhertig, met medelijden vervuld voor
de lijdenden ; zij heeft zieken geholpen en getroost,
zij heeft zich geslachtofferd voor hare naastbestaan-
den. God zal haar loon naar werken geven
en haar behandelen volgens hare verdiensten.

O Maria, van mijne teederste jeugd heb ik mij
aan uwen dienst toegewijd. Gij waart steeds mijn
troost in al mijne moeilijkheden ; nu zijt Gij mijn
hoop en mijn vreugd. H. Bern.

Beminde bloedverwanten, hebt dank voor uwe
liefde en zorgen, blijft wandelen op den weg der
deugd en weest mij indachtig in uwe gebeden.

Heer Jezus, verleent haar ziel de eeuwige rust.

Dr. M. Van de Maele & Zoon, Geeraardsbergen.