

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



## Bid voor de ziel

van Mijnheer

**Victor VAN WYMEERSCH**

weduwnaar van Mevrouw

**MARIE DE NIE**

Lid van het genootschap van den H. Franciscus-  
Xaverius.

geboren te Elst den 29 Maart 1862,  
en overleden te Nederbrakel den 24 Juli 1935.  
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

---

Hij was een zorgvolle en wijze man. Van zijn jeugd af was hij bezielde met den geest van werkzaamheid en zijn beste krachten offerde hij op voor het welzijn van zijn huisgezin. Hij wandelde in den eenvoud des harten; was geschikt van zeden, rechtvaardig en vreedzaam.

Met christene gelatenheid ontving hij de H. H. Sacramenten die voor den christen het onderpand zijn der zalige eeuwigheid. Kalm en zacht gaf hij het leven terug aan zijn Schepper die het hem schonk.

't Is langs den weg der beproevingen en kwellingen dat wij het rijk Gods moeten binnentreden. Daarom beproefde hem de Heer gelijk het goud in het vuur. (Sap)

Bemide Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten God roept mij tot Hem, maar mijne liefde voor u sterft niet. Hebt dank voor uwe toewijding en zorgen. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hert van Jezus ik betrouw op U. 300 d. af.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 300 d. a d

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.