



TER ZOETE GEDACHTENIS

van

JULES - GERMAIN ALLAERT

zoontje van

Mijnheer Germain en van
Mevrouw Irène VandeVenne

geboren te Meenen, den 15 Mei 1938 en door een pijn-
lijk ongeval aan de liefde zijner ouders ontrukkt, te
Wevelgem, den 26 April 1944.

Ubi est, Mors, victoria tua?

Waar is, o Dood, uwe overwinning?

I. ad Cor. XV.55.



O Dood, die wijd en zijd nu giert
En bloedig hooggetijde viert,
Kan U geen oorlogswêë verzaden
Dat 't beeld van peis en vreë, het kind
Bij U nog geen genade en vindt?

Wijl ver van hier nog 't noodsein klinkt
Verraderlijk zij binnenspringt.
Met bloedschuld en met rouw beladen;
En waar was liefde en hoop gezaaid
Is lust en leven weggemaaid!

Doch waar is - Dood - uw zegepraal?
Het kind herleeft in d'hemelzaal
Waar leed noch lijden meer kan schaden
Aan hun zij daar de lauwerkroon
De dood haar snood geweld tot hoon.

O God, Gij zijt oneindig goed!
En hoe dat ook ons herte bloedt
Om 't kind dat ons nu moet verlaten
Wij zeg'nen toch uw heil'gen Naam!
Daartoe maakt groot geloof bekwaam.

Liefste Ouders en Zusjes weent niet langer over
mijn jeugdig afsterven; ik verliet het spel en met mijn
Engel tot reisgezel ben ik Jezus gaan vervoegen in den
hemel, waar ik voor u zal bidden

Druk, Julien Delcour-Vlieghe Lauwe