

Daar hij, vanaf zijne kinderjaren, den Heer gevreesd had en zijne geboden stipt had onderhouden, morde hij niet tegen God als de beproeving hem overkwam, maar loofde den Heer tot zijn laatste levensdag.

Tobias II, 13

Troostvol † Aandenken

van Mijnheer

Jan-Baptist BOTTELDOORN

weduwenaar van Mevrouw

SIDONIE DE BLEECKER

geboren te Schorisse op 15 Augustus 1857 en zeer godvruchtig overleden te Zegelsem op 17 Januari 1942, voorzien van de H. Rechten.

Lid van het Broederschap der Xaverianen.

De betreunde overledene muntte uit door zijne kristelijke eenvoudigheid en de goedheid van zijn hart. Hij was bezield met een levendig geloof dat hem ondersteunde in de kwellingen van dit tranendal. Hij was het toonbeeld van den huisvader.

Onze Lieve Heer zegende zijn huwelijk met een talrijk kroost, veertien kinderen die zijne eer waren en zijne kroon zullen uitmaken in den Hemel. God alleen weet hoe naarstig hij gearbeid heeft voor 't onderhoud van vrouw en kinderen. Hij genoot de eerbiedige genegenheid van ieder van hen en de achting van allen die hem kenden.

Na hevige smarten verduelig geleden te hebben, getroost door onzen Heiligen Godsdienst en omringd van al zijne kinderen heeft de brave man zijn schoone ziele den Schepper teruggeschonken om zijne eeuwige belooning te ontvangen. Onze Lieve Vrouw van den Rozenkrans is voor hem de deur des hemels geworden.

Dierbare kinderen, ik ga uwe moeder vervoegen, ik sterf gerust, volgt het voorbeeld van vader en moeder op al uwe wegen, Verzorgt de goede opvoeding uwer kinderen. Vergeet uwe ouders nooit. Lieve zuster, kleinkinderen en bloedverwanten, bidt voor mij.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U!
(300 d, afl).

Nederbrakei Druk. Wwe O. Surdiaccurt.