

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS.



## Bid voor de ziel

van Mevrouw

**Theresia BOURDEAUD'HUY**

weduwe van Mijnheer

**ALBIN WALRAAT**

geboren te Zegelsem den 9 Juni 1844 en  
godvruchtig in den Heer ontslapen te Nederbrakel  
den 28 Februari 1940.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

---

De krachten haar ontbrekende, stierf zij in een gelukkigen ouderdom en gevorderden leeftijd, zij had de volheid harer dagen bereikt.

(Boek der Schepping XXV, 8)

De ouderdom, bereikt op den weg der rechtvaardigheid, is een kroon van waardigheid.

(Boek der spreuken XVI, 31)

Oefen u in de godsvrucht... De godvruchtigheid is tot alles nuttig; aan haar zijn de goederen van het tegenwoordige, en van het toekomstige leven beloofd.

(I Tim. IV, 7 en 8)

O Maria, toon ons na dit ballingschap de gezegende vrucht uws lichaams, Jezus. (Salve Regina.)

Bemide Broeder en Zuster, Neven, Nichten en familieleden, gij hadt in uw liefde voor mij gehoopt mij honderd jaar te zien worden, doch de Heer heeft er anders over beschikt; Hij weet wat best is voor ons.

Dank voor uw goede zorgen en uw genegenheid; één gunst vraag ik U nog, weest mij indachtig in uw gebeden,

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. & 7 q. afl.)

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt