

De gezondheid is maar een ijdel woord en het leven is hier niets. Waakt dan, want gij weet noch dag, noch uur.
Math. XXV. V.15.

† Duurbaar en Godvruchtig Aandenken †

van Mijnheer

Cesar-Jozef-Albert Coppens

zoon van

PROSPER en Celine VION

OUDSTRIJDER 1940.

Geboren te St-Blazius-Boekel, den 10 Februari 1920 en aldaar godvruchtig overleden den 20 October 1940 Versterkt door de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Lid van den Bond van het H. Hart en van de Voortplanting des Geloofs

Deze brave werkzame jongeling werd ons ontnomen in den bloei des levens ; dat Gods wil geschiede.

Gedurende deze korte ziekte stichtte hij allen die hem naderden door zijn levendig geloof, zijne groote verdueligheid in de pijnen en zijne volkomene onderwerping aan den wil des Heeren.

Hij zag de dood naderen zonder zich te verschrikken ; versterkt door de zoete hoop van weldra uit dit dal van tranen in het rijk der eeuwige vreugde te mogen binnentreden.

Vaartwel, beminde Ouders, Broeder, Zusters, Bloedverwanten en Vrienden , God roept mij op het oogenblik dat ik voor U nog zou willen leven. Ik heb u bemind op aarde en zal u ook beminnen in den Hemel ; toont mij ook uwe liefde met voor mij te bidden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust. 7 j 7 q
Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid 300 d. afl

Dr. M. Schiettecatte, Dorp, St Blasius-Boekel

