

Zalig zijn zij die met een gerust gemoed sterven.



† ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mijnheer

AMEDÉ DONIE

echtgenoot van Mevrouw

Margaretha SCHAMP

*Geboren te Elst den 12 Juni 1899. en aldaar godvruchtig overleden den 5 November 1938.*

*Versterkt door de laatste Troostmiddelen der H. Kerk*

\*\*\*\*\*

In den bloei van zijne jaren is hij weggerukt aan de liefde van zijne echtgenoot, kinderen en bloedverwanten. een onverbiddelijke ziekte sloeg hem en kluisterde hem vast aan een langdurig lijdensbed. Dat zoo krachtig lichaam werd van dag tot dag ondermijnd, doch hij bleef een voorbeeld van lijdzaamheid in volle verduldigheid en onderwerping aan den aanbiddelijken wil van God. In de pijnlijke uren die hij heeft gekend overviel hem geen klacht of moedeloosheid en in die gesteltenis heeft het den Heer behaagd hem tot zich te roepen.

Bemide Ouders, Echtgenoot, Kinderen, Broeders Zusters en Bloedverwanten, aan mijn lijdensbed hebt ge bittere tranen gestort en nog ontspringen tranen van droefheid aan uw oogen. Doch dankt God omdat Hij mij eene heilige voorbereiding tot de zalige dood heeft gegeven. Ik dank u allen. U bijzonderlijk, duurzame echtgenoot, voor de teedere en langdurige zorgen en stort een vroom gebed voor degene die u vroegtijdig ontnomen is.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U. 300 d. a  
Bidt de 4 akten voor de zielerust van den overledene

*Druk. Van Nedervelde, Elst*

