

In den dood zullen we alles verlaten ; onze werken  
alleen zullen ons vergezellen.



## BID VOOR DE ZIEL

van

# HILLONA - ELISA DE BOCK

echtgenoot van

## Remi BOTTELDOOREN,

geboren te Mater, den 28 Juli 1904 en aldaar uit het  
leven gerukt, den 4 Maart 1938,  
*versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.*

Waakt, want gij weet niet op wat uur uw Heer zo'  
komen. Weet wel, dat de huisvader, indien hij wist op  
welke uur de dief moest komen, hij zeker zou waken  
en hem niet zou laten binnen breken in zijn huis. Houdt  
u dus ook allen gereed, want de Zoon des menschen  
zal komen op de uur wanneer gij er minst aan denkt.

(H. Matth. xxiv 42-44)

O groot geheim der dood, wat doet gij ons wel ken-  
nen hetgeen wij op de wereld zijn. (H. Ligorius.)

*Mijn beminde vader, echtgenoot, broeders en zusters,*  
ook met mij is de bode des doods verrassend snel te  
werk gegaan, en heeft u duidelijk getoond dat wij niets  
zijn op deze wereld, maar alleen afhangen van den wil  
van God. Bidt dan veel opdat Hij mij barmhartig weze  
en U een steun zij in uw beproeving ; zorgt ervoor van  
zoo te leven dat Hij u altijd bereid moge vinden tot  
het afscheid dezer wereld.

*H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U. (300 d. a)*

A. Van Hoecke-Reynaert, Koster, Mater.