

Er bestaat geene grootere zekerheid van de eeuwige zaligheid dan de beproeving die God ons verzendt, want de kwelling gedragen met volkomene onderwerping aan Gods Heilige Wil bekomt ons de kroon des levens beloofd aan degenen die God oprecht beminnen,



Bid voor de rust der ziel

van Mijnheer

REMI DE COCK

geboren te Zegelsem den 25 Juli 1875 ener godvruchtig overleden den 7 Januari 1942. voorzien van de H. Rechten

Lid van 't Broederschap der Xaverianen:

Deze dierbare afgestorvene was een goed kristen die stipt al zijne plichten heeft volbracht en zonder mensoehlijk opzicht of zonder geveinsdheid God heeft gediend in gebed en arbeid. De kerk was waarlijk voor hem een huis van gebed waar hij tot stichting zijner medeburgers aan God de verschuldigde hulde bracht en regelmatig tot de H. Sacramenten naderde.

Zijne goede inborst en zijne gediensdigheid voor den evenmensch maakte hem tot vrienden al degenen die met hem omgingen.

De goede God heeft zijne ziel gezuiverd door het lijden dat hij onderstond zonder ooit te klagen. Weken lang heeft hij den dood stilaan zien naderen en is altijd wonder kalm gebleven; na de noodige schikkingen genomen te hebben is hij zacht ten hemel gegaan.

Aan den priester vroeg hij zijne mede-parochianen te verzoeken tijdens de Consecratie der H. Mis voor hem te willen bidden gelijk hij iederen zondag voor hen allen heeft gebeden "Mijn Heer en mijn God!", de oogen naar de H. Hostie richtend.

Beminde broeders. en zusters, lieve neven en nichten. hebt dank voor uwe liefderijke zorgen en vergeet me niet in uwe gebeden en veelvuldige H. Communiën. In den Hemel wacht ik op U!

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U!
(300 d. af).

