

O Heer, Gij hadt hem ons gegeven voor ons geluk,
Gij roept hem vroegtijdig tot U terug, wij staan niet op
tegen uw Hellige Wil, maar ons hart breekt van droef-
heid. H. Ephrem,



Ter Zaliger Gedachtenis

van Heer

RENÉ DE CUBBER

echtgenoot van Vrouw

ALMA DE BUS

geboren te Zegelsem den 10 October 1900
en aan de gevolgen van een smartelijk ongeval overleden
te Basily den 26 Augusti 1943, gezalfd met de H. Olie.

De dierbare afgestorvene was een nederig man, oprecht van hart, die God vreesde en het kwaad vluchtte. Hij leefde enkel voor vrouw en kinderen, hij heeft naastig gearbeid voor zijn huisgezin dat hem zoo dierbaar was. Het hart zijner vrouw stelde in hem alle vertrouwen, want hij beminde haar en zijne kinderen. Niets anders dan de dood kon hen scheiden. Deze onberispelijke echtgenoot en vader was aangenaam aan God en genoot de volle achting van alwie hem kende.

Beminde echtgenoot, lieve kinderen, o wat pijnlijke scheiding. Troest u in God, ik was altijd bereid om te sterven. Ik verlaat u zoo onverwachts. Ik blijf bij u vanuit den Hemel waar ik voor u zal bidden en over u zal blijven waken. De Heer verlaat nooit die op Hem betrouwen. Bidt veel voor mij

O Vader en zusters, eens zien we elkander voor altijd weder. En u, liefste zuster, aan God toegewijd, vraag ik mijner indachtig te blijven in uwe gebeden. en H. Comuniën.

Lieve bloedverwanten, vergeet me niet binst het H. Sacrificie der Mis.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U !

300 dagen afluat)

Nederbrakel Druk. Wwe O, Surdiacourt