

Bemind van God en van de menschen blijft
hare gedachtenis in zege. Eccl. XIV.



BID VOOR DE ZIEL VAN
ZALIGER

MARIE - SIDONIE DE LANGHE

echtgenoot van

THEOPHILE RONSSE

Lid der broederschappen van

de H. Barbara en de H.H. Harten

geboren te Ste-Maria-Hoorebeke den 16 Mei 1865
en aldaar in den Heer ontslapen den 30 Juli 1921
voorzien van de HH. Sakramenten.

Zij was eene goede en deugdzaam vrouw, met
oetmoedigheid God dienende al de dagen van
haar leven; vreedzame wegen bewandelende en
den voet niet stellende op het spoor der zondaars,
maar onwankelbaar en vroom in het geloof, hare
talrijke kinderen door woord en voorbeeld de baan
aanwijzende van eer en deugd.

Beminde Echtgenoot, troost U met mij, want ik
verlaat eene aarde van ellenden voor een Konink-
rijk van vreugd. H. Cath. Sen.

En gij mijne lieve Kinderen, weent niet; ik sterf,
maar mijne liefde voor U zal niet vergaan... Ik
smeek U, vergeet mij ook niet... blijft met elkander
vereinigt en onwankelbaar in het geloof. Volgt
mijne voorbeelden; ik laat U die als mijn kost-
baarsten pand. En dan zien wij malkander in
eeuwigheid weder.

(H. Theod. aan zijne kinderen).

Zoet Hert van Jezus, wees mijne behoudenis.

300 d. afl.

R. I. P.

HOOREBEKE, druk. DE CLIPPELE-VAN WYMEERSCH