

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons.



**BID VOOR DE ZIEL**

van den Heer

**EMIEL DE LANTSHEERE**

echtgenoot van Mevrouw

**HORTENSE MERCHIERS**

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

*geboren te Rooborst, den 1 Januari 1855 en godvruchtig overleden te Sottegem, den 8 November 1936, versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.*

---

Het werken was zijn lot, zijn blijdschap en zijn leven; het werk is hij getrouw tot aan zijn dood gebleven. (G. Gezelle)

« Mijn Heer en mijn God: van nu af aanvaard ik, gelaten en gewillig, uit uwe hand gelijk welken dood, volgens het U believen zal, met al zijn smarten, pijnen en droefheden. »

(Volle aflaat in stervensuur.)

Laat ons bidden: Betoon, o Heer, wij bidden er U om, uwe barmhartigheid aan uw afgestorven dienaar; hij volbracht immers uw Wil; maak dat hij, die door het waar geloof bij de scharen der geloovigen op aarde werd gerekend, nu in het ander leven door uw erbarming met de Engelenkeren vereenigd worde. Door Christus onzen Heer. Amen. (Gebed uit de begravings-liturgie)

Duurbare Echtgenoot en Kinderen... dank voor Uwe teedere zorgen. Weest niet ontroostbaar.. de scheiding zal niet lang duren... we zien malkander spoedig terug hierboven.

Bidt voor mij in uw H. H. Missen en gebeden.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. 7 q.)

---

Druk. " DE VOS " N. V. MARKT, 8 SOTTEGEM.