

De goede God geeft. Hij neemt terug. Hij is de
Meester
Vrome kristenen onderwerpen zich geheel aan Gods
Heilige Wil.
Het geloof is de troost in de hardste beproeving.



Bid voor de ziel van
MEVROUW

CLARA DE MAERTELAERE

echtgenoot van

Heer RENÉ VAN DER DONCKT

geboren te Zegelsem op 30 December 1898
en ontslapen te Oudenaarde op 18 Maart 1943
voorzien van de Heilige Rechten
LID DER BOERINNENGILDE



Deze brave overledene was het toonbeeld der kristelijke huisvrouw en moeder. De geest des geloofs bezielde gansch haar leven en geleidde haar in al hare werken. Zij was eerzaam en goed, nederig en zacht, godvrezend en naarstig. Zij leefde dag in dag uit uitsluitelijk voor God en voor haar huisgezin, en versterkt door 't gebed en de H. Communie, droeg zij blijmoedig al hare lasten. Nu mag zij in den hemel van haren arbeid uitrusten.

Wij kunnen niet begrijpen waarom de Heer haar zoo vroeg tot Zich terug heeft geroepen. Wij moeten bidden : « Uw Wil, o Heer, geschiede »

Dierbare Echtgenoot, 't valt me hard u te verlaten. We waren zoo gelukkig samen. God verlaat u niet en zal u helpen zorgen voor onze lieve kinderen. Mijn aandenken blijve u dagelijks ondersteunen. Ik zal over ons gezin waken. Heb moed.

Liefste Kinderen, weest gehoorzaam aan vader en bidt voor moeder. Zoo komt ge eens bij mij in den hemel.

Bemide Vader, de scheiding zal niet lang duren. Mijne broeders en zuster, vergeet me niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.
300 dagen afl.

Horebeke. druk. De Clippele