

Onze Vader. Uw wil geschiede.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Dame

Catharina De Meulemeester

weduwe van Mijnheer

Eduard Van Den Bossche

geboren te Ninove den 22 Maart 1858 en aldaar godvruchtig overleden den 15 Maart 1942.
voorzien van de HH, Sacramenten der stervenden,

De duurzame overledene laat de herinnering achter van een vroom, stichtend en werkzaam leven. In stillen eenvoud volbracht zij haar dagelijksche plichten. De wegen van haar huisgezin gadeslaan, haar kinderen opvoeden in eer en deugd waren haar groote bekommernissen. Gesteund op een volle betrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid vermocht zij in allen tegenspoed de anderen op te beuren en hoop in te boezemen. Door haar wijs oordeel en haren minzamen raad, wist ze de goede verstandhouding en wederzijdsche liefde onder hare hare kinderen te behouden. — Ook toen ze haar einde voelde naderen, gaf ze met een gerust gemoed hare ziel in de handen van den Schepper weder.

Zalig de mensch die den Heer vreest en groot vermaak scheidt in zijn geboden. Ps.

De hooge ouderdom is een eerekroon als hij gevonden wordt op den weg der gerechtigheid. Sap,

Bemide kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, zuster, schoonzuster, schoonbroeders en bloedverwanten, hebt dank voor de genegenheid en de goede zorgen waarmede gij mij steeds hebt omringd en mij een zonnige ouden dag hebt verschaft. Vergeet niet mijne lessen en goede voorbeelden en wandelt altijd zoo dat ge nooit den dood hebt te vreezen. Bidt voor mij op dat de Heer mijn ziel genadig weze.

R. I. P.

Men bidde de 4 akten. (7 jaar en 7 quadr.)