

De Heer heeft hem ons gegeven; De Heer heeft hem
ons ontnomen; gezegend zij de Naam des Heeren.
Job. I. 12



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Robert DE PESSEMIER

zoon van

Remi en Irma POT

geboren te Segelsem den 14 December 1921 en
aldaar godvruchtig overleden den 20 Mei 1934
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zijn minzaam en opgeruimd karakter, zijne ingeborene goedheid, zijn vriendelijke handelwijze jegens allen wonnen hem ieders hart. Ook allen die hem kenden, leeraars en studiemakers, familieleden en vrienden, allen beminden hem en betreuren grootelijks zijn afsterven

Een bloempje te schoon voor deze aarde, Jezus aanschouwde het en beminde het, en plantte het over in 't zalig Oord, waar geen gevaar van smet noch ondergang te vinden is.

Een troost voor U, Diepbedroefde Ouders; dit tenger leven, zoo vroegtijdig en onmeedoogend afgemaaid was niet nutteloos; hij schonk aan zijn broertjes en zusjes een voorbeeld van kinderlijke deugden. De Heer geeft uwe Robert tot schuts nu voor u en voor gansch het gezin, zijn H. Wil geschiede!

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde,
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid,
(300 d. afl.)

R. I. P.

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel