

Op U, o Heer, heb ik gehoopt, ik heb gezegd: Gij
zijt mijn God en mijn lot is in uwe handen.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER
HENRI DE RIDDER

weduwnaar van

Mevrouw ODILA LEURS

geboren te Elst den 27 December 1851

en er godvruchtig overleden

den 23 Juli 1933

versterkt door de H.H. Sakramenten

Niets is zekerder dan de dood, maar niets is on-
zekerder dan het oogenblik waarop zij ons zal
treffen. Het is om altijd bereid te wezen dat Jesus-
Christus zegt dat Hij zal komen als een dief in den
nacht.

H. Ligorius

Deze man was eenvoudig en rechtvaardig, God
vreezend en afwijkend van het kwaad. Job I

Mijn roem is deze: de getuigenis mijns gewetens
dat ik in de eenvoudigheid des herten en de oprecht-
heid Gods geleefd heb. 2 Cor I 12

Het is een heilig en zalig gedacht voor de over-
ledenen te bidden. 2 Mach. I, 12

Beminde Kinders en Kleinkinders, ik verwacht
U met Moeder in den hemel. Vergeet mij niet in
uwe gebeden.

Akten van **Geloof, Hoop en Liefde**

7 jaren & 7 quadr

Bermhertige Jezus verleen hem de eeuwige rust.

300 d. alf.

S.M.Horebeke, drukk, DE CLIPPELE