

O dood, groot geheim der dood, hoewel leert gij ons
kennen wat wij hier op de wereld zijn,

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mijnheer

KAREL - LODEWIJK DE TEMMERMAN

Echtgenoot van Mevrouw

VIRGINIE GABRIEL

Geboren te Sint-Blasius Boekel den 26 Januari 1859 en
godvruchtig overleden te Elst den 14 Januari 1941.

Versterkt door de H. H Sakramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie H. Hart en andere Genootschappen.

God heeft hem beproefd met 'n langdurige kwel-
ling, maar het lijden met geduld onderstaan,
zuivert de ziel en wordt in den hemel bekroond.

Hij heeft geleefd als eenvoudig en werkzaam
echtgenoot en huisvader, hij aanvaardde met
liefde alles wat hem overkwam en bleef invrede
te midden zijner pijnen, behield de verduelig-
heid op den dag der ellende.

Gelaten en in volle betrouwen op God is hij
gestorven.

Beminde Echtgenoote, Kinderen, Kleinkinder-
ren en Zuster, ik verlaat deze wereld van ellen-
den, God heeft mijn werken en zwoegen
gezien, mijne zuchten geteld, daarom weent
niet over mij maar gedenkt u mijner in uwe ge-
beden en offeranden.

Zoet Hart van Jezus wees mijne liefde. 300 d. afl

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid. 300 d. afl.

Druk. Van Nedervelde. Elst