

Gelukkig de mensch die altijd het uur van zijn  
dood voor oogen heeft en zich alle dagen bereidt  
om te sterven. Nav. van Christus



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER  
**FRANÇOIS DE VOS**  
weduwnaar van Mevrouw  
**EULALIE DE BLEECKER**

Lid van 't genootschap van H. Franciscus-Xav.  
geboren te Maarke-Kerkem den 7 Maart 1848  
en in den Heer ontslapen te Segelsem  
den 22 April 1936  
versterkt door de H.H. Sacramenten

Van zijne kinderjaren af leerde hij God vreezen  
en alle zonde vermijden. Tob. 1, 10

Hij was een eerzaam man, zedig van aanschijn  
voorzichtig in 't spreken, goed en zacht in heel  
zijn handelwijze. II Mach. 15

Overtuigde christen beminde hij God, de H. Kerk  
en hare dienaren. Iedereen achtte en beminde hem  
omdat hij jegens eenieder zoo oprecht en zoo min-  
zaam was. Hij was de eer en de kroon van zijne  
Kinders en kleinkinders, van gansch zijn familie.

Zulk leven, zulke dood. Kalm en zacht was zijn  
heengaan ten hemel, hij rust in vrede.

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en Bloedver-  
wanten, hebt allen mijnen dank voor uwe liefde en  
aanhoudende zorgen. Eens zien wij elkander we-  
der om nooit meer gescheiden te worden. Vergeet  
Vader en Moeder nooit in uwe gebeden en heilij-  
ge Sacrificiën.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
300 d. afl.

Ste MARIA-HOREBEKE, DRUK. DE CLIPPELE