

† Bid voor de ziel van
Mevrouw LEONIE DE WOLF

weduwe van wijlen Mijnh. François Bockstael,
geboren te Zegelsem den 8 Maart 1861 en plots aan de liefde
harer kinderen ontrukt te Bevere-Oud. den 5 Juli 1941.

Langs een bitteren lijdensweg is de dierbare afgestorvene in allen eenvoud het leven doorgestaan ! Met een levendig geloof heeft ze steeds voorbeeldig haren God gediend, niet alleen in tijden van voorspoed, maar ook bij dagen van zware beproeving. Metterdaad was zij een trouwe volgeling van de Moeder van Smarten, want sinds lang had zij het woord der H. Schrift ten volle begrepen : «door vele verdrukkingen heen moeten wij het Rijk Gods ingaan.»

Hand. XIV, 21.

Welke zoete vertroosting was het voor haar niet haren goddelijken Meester ten huize te mogen ontvangen, en volgens haar wensch : hoe meer hoe liever ; dit geluk was haar vóór enkele dagen nog te beurt gevallen. Hoe zou dan voor deze moeder, die Jezus in zijn H. Sakrament zóó lief had 't woord niet in vervulling gaan : «de rechtvaardige, alhoewel door den dood verrast, zal in vrede rusten.» *Sap. I, V, 7.*

Op U, o hemelmoeder Maria, heeft ze ook steeds haar volle betrouwen gesteld ! Elken dag die ze aanving stelde zij met kinderlijk betrouwen op uw moederlijke bescherming, en uw rozenkrans bidden met dat eenvoudig en sterk geloof dat bergen verzet was sinds vele jaren de voornaamste bezigheid geworden van elken dag. O Maria, zij was uw trouwe dienaar op deze wereld, wees Gij thans haar trouwe Beschermster bij den Heer.

Bemide dochter & geliefde kleinkinderen, onverwachts ben ik door een onweerstaanbare kracht aan uw liefde ontrukt. Weest dan toch niet ontroostbaar gelijk zij die niet weten dat «God alles toch ten goed keert voor die Hem beminnen» (*Rom. VIII, 28*). Verheft thans uw betraande oogen en bedrukte harten tot den Heer, Hij zal uw vertrooster en uw trouwe steun zijn ; blijft ook steeds uw moeder en grootmoeder gedenken die veel voor u allen heeft gebeden en geofferd. Wilt vooral, *gij ook, mijn bloedverwanten en vrienden*, mijne ziel gedenken in het H. Misoffer en uw dagelijksche gebeden opdat de barmhartige God mij genadig zij.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid! (300 d. afl.)