

Zalig dezen die in de Heer ontslapen.



BID VOOR DE ZIEL

van

Achiel DE ZITTER

echtgenoot van

Emma DE BOURDEAUD'HUI

geboren te Zegelsem, op 3 Juni 1898 en er
godvruchtig overleden
op 16 November 1949, versterkt door
de HH. Sacramenten der stervenden.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven is maar een droom, alles is vergankelijk en ijdelheid, behalve God te dienen. De Heer slaat niet of Hij zaift. Een zoete troost is het op zijn sterfbed omringd van zijn huisgezin te zijn waarvoor men heeft gewerkt. Hij was een trouwe echtgenoot en goede vader, bekommerd om zijn huisgezin; geduldig in het lijden, onvervaard zag hij den slag des doods te gemoet in den vollen bloei van zijn leven.

Vaarwel mijn echtgenote, ik dank U voor de goede zorgen waarmede gij mij hebt bijgestaan in mijn pijnlijke ziekte. Vaarwel mijne kinderen, die ik mijn volle liefde toedroeg en op wien ik al mijn hoop stelde; vergeet uw vader niet en weet dat zijn laatste snik eren voor U heeft geweest. Vaarwel gij allen mijn bloedverwanten en vrienden die mij kwamen troosten en bijstaan aan mijn lijdenssponde. Aan allen vaarwel, en tot weerziens hiernamaals.

Zoet Hart van Maria, wees mijn Zaligheid.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem