

Gij verlaat de wereld, gelijk Mozes, onder de zegeningen van uw volk, hetwelk u vraagt voor hen te bidden.

†

IN HET HEILIG MISOFFER EN IN UW ZOO GOD-  
VRUCHTIGE GEBEDEN WORDT AANBEVOLEN DE  
ZIEL VAN ZALIGER DEN EERWAARDEN HEER

## VITAL - JOZEF DE LA CROIX

geboren te St Cornelis-Hoorebeke, den 26 Februari 1886, Priester gewijd in 1910, achtereenvolgens sub-regent in 't Bisschoppelijk College te Ronse, Aalmoezener van het werk der Vlamingen te Parijs, onderpastoor te Aalter, onderpastoor op St. Jan-Baptist te Gent, en sedert 1935 pastoor te Ste Maria-Latem, waar hij godvruchtig overleden is, op Driekoningendag, 1939. Versterkt door de H. Sacramenten

In den bloei van mijn leven is men mij komen zeggen :  
Wie den beminnelijken Priester en Herder naderde,  
zag van hem uitstralen de vruchten van den H. Geest,  
die zijn : Liefde, blijdschap, vrede, verdueligheid,  
zachtmoedigheid, goedheid, reinheid. Gal. V. 20.  
Voor Gods glorie en het heil der zielen was zijn be-  
geesterend woord en waren zijn werken.

Mijn God ! Hoe ondoorgroendelijk zijn uw oordee-  
len, hoe onnaspeurlijk zijn Uw wegen. En wie zal  
Hem durven vragen. waarom Hij zoo gehandeld heeft?  
Teergeliefde broeders, zusters en familieleden, God  
heeft mij vroeger tot zich geroepen dan wij dachten.  
Zijn IH. Wil, geschiedel! Bidt voor mij; gij vooral  
mijn dierbare broeder, Oom en bloedverwanten, weest  
mij indachtig aan het Altaar des Heeren en gij, mijn  
dierbare zuster vergeet mij niet in uw eenzaamheid.

Bemide Parochianen, ik leefde voor uw welzijn  
en zaligheid, ik werd ziek; veel hebt gij voor mijn  
genezing gebeden; de goede God schikte er anders  
over; innig dank; van uw liefde vraag ik niets anders  
dan mij in uw gebeden te gedenken,

Eenieder, die deze gedachtenis ontvangt, wordt  
vriendelijk verzocht voor den dierbaren overledene  
de vier akten te bidden. Rust in vrede.

Druk. Vr. Van Cauwelaert Nederzwalm



Very faint, illegible text, likely a name and address, located below the photograph.