

Doet wat Vader en Moeder u geleerd hebben door
woord en voorbeeld en de God van vrede zal altijd met
U zijn. Phil. IV 9.



GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL
VAN MIJNHEER
EMIEL FAINGNAERT

weduwnaar van Mevrouw

EUREPHILA VUYE

geboren te Delftinge den 29 Januari 1857
en godvruchtig overleden te Zegelsem
den 8 September 1937

versterkt door de H.H. Sacramenten

Lid van 't Genootschap der Xaverianen



De goede God gaf den duurbaren overledene de
zorgvuldigheid en het gezag eens vaders.

H. Joannes Dam.

Zijn roem is het getuigenis van zijn geweten dat hij
gansch zijn leven overgebracht heeft in de eenvoudig-
heid des harten en de oprechtheid Gods. Ad. Cor II

Ondanks zijne hooge jaren bleef hij tot het einde toe
stipt zijne kristelijke plichten vervullen, tot stichting
dienende aan al de parochianen bij wie zijne gedach-
tenis daarom zal gezegend blijven. Een voorbeeldige
kristen is aangenaam aan God en aan de menschen.

Al de wenschen van zijn teeder vaderhart werden
vervuld in zijne kinderen; Hij mocht dus kalm en ge-
laten zijne schoone ziel aan zijnen Schepper terugge-
ven. Een stichtend leven wordt bekroond door eenen
zaligen dood.

Duurbare Kinderen, ik ga uwe lieve Moeder vervoe-
gen in den hemel Ik dank U voor uwe gestadige zor-
gen. Mijn zegen blijve over u en vergezelle u overal.
Tot een blij wederzien hierboven! Vergeet Vader en
Moeder nooit. Lieve Kleinkinderen en duurzame broe-
ders, bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.