

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden. 2 Mach.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Jufvrouw

Maria-Odila GOSSEYE

geboren te Maeter, den 20 September 1864

en godvruchtig overleden te ELST den 26 Februari 1939

versterkt door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk

Lid van de Confrerie van 't H. Hert

en van den Wekelijkschen Kruisweg.



De dood is beter dan een ellendig leven en de eeuwige rust beter dan eene bijblijvende ziekelijkheid. Eccl.

Ge weet, o Heer, dat ik U rechtzinnig en eenvoudig heb gediend, mijne ziel in zuiverheid heb gehouden en getrouw uwe geboden heb nageleefd; hebt nu medelijden met mij, o Heer, en ontvang mijne ziel in vrede.

In hare langdurige pijnen en kwellingen was zij aan Gods wil overgelaten, bad zij Maria om bijstand en heeft daardoor van de Troosteres der bedrukten, de kostelijke weldaad van verdueligheid in het lijden en eene goede bereiding tot de dood die haar niet onbereid overviel.

Beminde zuster, broeder en bloedverwanten, dank voor de genegenheid die gij mij altijd hebt betoond, ik verlaat U, doch herinnert u mijner in uwe gebeden, dank ook aan dezen die mij in mijn langdurig lijden zoo liefdevol hebben verzorgd.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Uitgever Georges Van Nedervelde Elst.