

Wie God vreest moet de dood niet vreezen Eccl.



† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

**VICTOR HOEBEKE**

weduwenaar van Mevrouw

**Elisa STURTEWAGEN**

geboren te Segelsem den 3 Augustus 1871 en god-  
vruchtig overleden te Elst den 31 Maart 1936  
*voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.*

Lid van de confrerie van 't H. Hert en van  
't Broederschap der Xaverianen.



Hij was eenvoudig en rechtzinnig, werkzaam en deugd-  
zaam, daarom vreesde hij God en vluchtte het kwaad en  
was hij aangenaam aan God en aan de menschen en zijn  
gedachtenis zal in zegen blijven. De dood verrast nooit den  
rechtvaardige, hij is altijd bereid en verwacht haar op alle  
stonden, hij sterft gerust en de dood verlost hem van al de  
ellenden dezer wereld om hem te geleiden in de vreugde  
des Heeren.

Wat zijn ze gelukkig degenen die u aanroepen, o Maria,  
de dood kan hen niet verschrikken. H Bernard.

Duurbare *Zusters, Kinderen en Kleinkinderen*, ik wou  
nog wel eenige jaren gelukkig in uw midden verblijven doch  
God heeft het anders beschikt, zijn Wil zij gebenedijd.  
Stort geene nuttelooze tranen, maar weest mij in uwe  
gebeden indachtig, dank voor uwe onophoudende zorgen  
mij bewezen op 't einde mijns leven.

H Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U, 300 dag. afl.

R. I. P.

Uitg. Marcel Van Nederveelde — Elst