

GELOOFD ZIJ JEZUS CRISTUS. AMEN.

‡ BID VOOR DE ZIEL ‡

van

VICTOR JANSSENS

echtgenoot van

MARTHA BUWEZ

Geboren te Ste - Maria - Hoorebeke, den
16 Juni 1901, en godvruchtig overleden te Elst,
den 22 Februari 1946,

Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van 't H. Hart, en andere
Godvruchtige Genootschappen.



Hij heeft ellendige maanden gehad en pijnlijke nachten geteld. Met volledige overgeving nochtans aan den Goddelijken Wil verdroeg hij zijne smerten want zijn geloof overtuigde hem dat de vrienden van God moeten beproefd worden, en dat zij die eens de eeuwige glorie willen bezitten, ook de bloedige voetstappen van den Zaligmaker moeten bewandelen.

De betreurde overledene heeft van zijn kindsheid af den Heer gediend en zijne geboden onderhouden; zoo toonde hij geene droefheid tegen God omdat hem eene langdurige ziekelijkheid overkwam maar hij bleef onwankelbaar in de vrees des Heeren en gelaten in zijne kwaal.

Beminde Echtgenoot, Moeder, Broeders, Zusters, Kinderen en Bloedverwanten, te vroeg werd ik aan uwe genegenheid ontrukkt; doch 't is Gods wil; bidt en weent niet zoals degenen die geene hoop hebben, eens zien we elkander weer. Draagt de beste moederlijke zorg voor onze kinderen, — Duurbare Echtgenoot breng ze op in de vrees des Heeren en dank voor al uw goede zorgen.

Mijn Jezus Barmhertigheid. 300 dag. afl

⊕ Schutteet Sottegem 2154 - V. Nedervele Elst