

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN

✠ BID VOOR DE ZIEL ✠

van Mevrouw

## HORTENSE LABIE

weduwe van Mijnheer

**Kamiel DE CUBBER**

Geboren te St-Blasius-Boekel, den 30 Aug, 1862

godvruchtig overleden te ELST,

den 1 Februari 1945, versterkt door de heilige  
Sacramenten der stervenden.

van de Confrerie van het H. Hert en andere  
godvruchtige genootschappen.

✠ ✠ ✠

De afrede der ziel in het stervensuur is het begin  
der teloorning van den rechtverdigden.

Mijn God, hoe bedriegelijk is dit leven en hoe  
kortstondig zijn deszelfs vertroostingën. — Een  
ogenblik vertoonen zij zich en een ander oogen-  
blik rukt ze weg. Wij moeten dan vurig naar den  
weg der onsterfelijkheid verzuchten.

Wie in den Hemel overvloedige vruchten begeert,  
mag niet verzuimen in dit leven te zaaien om in  
eeuwigheid met vreugde te mogen genieten.

De minde Familielieden, zoo scheidt ons de bittere  
dood; doch bedroefd u niet gelijk dezen die geene  
hoop meer hebben, Wij gelooven in de verrijzenis  
des vleesch en het eeuwig leven; daar zullen wij  
altijd bij den Heer vereenigd zijn. Bidt voor mij.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw voor  
de overledene.

Mijn Jezus, barmhartigheid (300 d. afl.)

R, I. P.

Dr. O.Schautteet, Sottegem. - Van Nedervelde Flst