

Bij den Heer is barmhartigheid en overvloedige verlossing. Psalm 129.



Bid voor de ziel van  
**CYRIEL LISON**

echtgenoot van  
**LEONTINE MARTENS**

geboren te Zegelsem op 27 Januari 1877  
en er overleden op 17 April 1945.

---

De dood leert den mensch zalige lessen. De dood leert ons hoe klein en nietig we zijn vóór de oogen van God, hoe bezorgd we moeten zijn om Hem binst dit kortstondig leven getrouwelijk te dienen door het stipt onderhouden van zijne geboden en van de plichten van onzen levensstaat. De Heer zal ons vergelden volgens onze werken.

Bemide Echtgenoote en Familieleden, hebt dank voor uwe genegenheid en verplicht U voor de rust mijner ziel te bidden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 100 d afl,  
H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.  
300 d. afi,

Akten van geloof, hoop, liefde en berouw,  
voor den overledene.

---

St Maria-Horebeke druk. De Clippele