

Geloofd zij Jezus-Christus !



BID VOOR DE ZIEL

van

**Eerwaarde Moeder Maria-Gerarda
Juffrouw Clemence MAES**

geboren te Canegem, op 4 Augustus 1877
In 'tklooster getreden der Zusters van de H. Vincentius
à Paulo te Deftinge, op 19 Januari 1895,
ingekleed op 26 Mei 1895, geprofest op 4 Juni 1896.
Vierde haar gulden jubelfeest op 10 Juni 1946.
Overleden in de kliniek te Opbrakel,
op 1 November 1949, versterkt door de HH. Sacramenten.

Terwijl wij hier op aarde jubelden om het heerlijk
Allerheiligenfeest, toog de reine ziel van Moeder Maria
Gerarda naar het Hemels Jeruzalem, om daar eeuwig
„alleluia” uit te jubelen vóór de troon van het Lam.

Moeder Maria Gerarda was eenvoudig en oprecht ge-
lukkig omdat ze zich heel en gans aan haar ideaal geschon-
ken had; haar opgang naar God, voor Zijn glorie. Onopge-
merkt maar stipt volbracht ze haar dagelijkse plicht, wat
hij ook van haar vroeg. Volhardend streefde ze naar een
innig verenigingsleven met de Meester. Liefderijk en ge-
dienstig in haar omgang, verlangde ze er enkel naar de an-
deren te helpen, te „dienen” zoals Christus het leert, met
liefde en vreugde.

Rustig en stil, in volledige overgave aan de goedheid
van de Hemelse Vader, is ze het eeuwig leven ingegaan,
waar ze zeker de ongekende zaligheid geniet, de hemelse
rust in Gods Liefdehart.

Dierbare Familie, heb dank voor al uw verkleefdheid.
En gij, beminde Oversten en Medezusters, dank, beste
dank voor Uw tedere zorgen vooral tijdens mijn laatste
lijdensdagen. De boyennatuurlijke liefde van U allen, was
voor mij een opbeuring bij menige ontmoediging. Blijven
we immer verenigd in onze liefde en in onze goeden, gij
vooral mijn beste Zuster Rosa, gedenk mij dikwijls in het
H. Sacrificie der Mis. Tot U allen roep ik het vreugdevol
„tot wederziens in de Hemel”

H. Hart van Jezus, wees mijn toevlucht,
H. Hart van Maria, wees mijn heil.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem