

O Heer, uw wil geschiede !



Bid voor de ziel

van Mevrouw

LEONIE MINCKE

echtgenoot van Mijnheer

CAMIEL LOMAN

geboren te Zegelsem den 12 November 1877 en er

in den Heer ontslapen den 12 October 1943,

Gezalfd met de Heilige Olie.

Lid der Boerinnengilde.

Deze geprezenen vrouw was eene vrome kristene, eene teedere echtgenoot, eene voorbeeldige moeder, waardig in de gedachtenis der goeden voort te leven. Zij beminde God uit ganscher harte volgens het eerste en grootste gebod van 's Heeven wet. Godvruchtig en heilig leefte zij voor God. Haar standvastig betrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid gaf haar altijd nieuwe kracht om stipt de plichten van haren staat te vervullen,

Zulke menschen zijn altijd gereed om te sterven en vóór Gods rechterstael te verschijnen en aan den Oppersten Meester rekening te geven van gansch hun leven.

Reminde echtgenoot, de scheiding, zoo onverwacht, valt lastig. De goede God die ons zoo mild gezegend heeft, zal met u blijven in al uwe kwellingen. Gelukkig degenen die in Hem gelooven, op Hem hopen, Hem standvastig beminnen en dienen.

Dierbare kinderen, eert uwen vader en vergeet uw moeder niet in uw gebeden. Vervult altijd al uwe kristelijke plichten. Tot wederziens in den Hemel !

H. Hart van Jezus, ik stel op U mijn betrouwen !
300 dagen aflaat.

Nederbrakel Druk, Wwe. O. Surdiacourt,