

Hooge jaren zijn een eerekroon die gevonden
wordt op de baan der gerechtigheid.

Spreuken XVI, 31.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

VAN MIJNHEER

ADOLF NACHTEGAELE

Weduwnaar van Mevr. LEONIE COUSAERT

Echtgenoot van Mevr. CLEMENCE CALIER

Oud-Gemeenteraadslid.

Geboren te Wortegem 16 Mei 1868.
Godvruchtig overleden te Wortegem 4 Maart 1939.
voorzien van de H. H. Sacramenten.

Nu dat Vader van ons is weggegaan Heer Jezus maak toch dat wij begrijpen de groote liefde waarmee hij ons omringde. Groot was de gave ons geschonken doch, groot is het offer ons gevraagd. Wij immers hebben Vader gekend als deftig burger, die door zijn rechte handel, zijn vriendelijk woord, en zijn vreedzame omgaan met iedereen, de achting en het vertrouwen genoot van al zijn medeburgers.

Daarbij Vader, hebben we U steeds gekend als trouw Echtgenoot, zorgende Vader, die door leer en leven ons voorafging op den weg van eer en deugd. Wij danken U tenzeerste Heer, om de kalme gerustheid en het vertrouwen in God, dat Gij Vader hebt gegeven op het laatste uur omdat hij ervan overtuigd was, dat zijn verdiensten en zijn werkzaamheid hem het loon zouden geven dat de goede God aan de rechtvaardigen dezer wereld toekent.

Weenend, staan nu al uw kinderen, rond moeder nu eerst begrijpen wij waarom Gij zoo dikwijls hebt gezegd zorgt heel goed voor Moeder. De goede God zal ons de kracht geven die schoone wenschen te volbrengen, opdat we dan, allen rond Moeder uw werken zouden mogen navolgen, en de rechtvaardigheden betrachten, waarmede uw gansche leven bezield was.

Bloedverwanten en Vrienden weest Hem indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid !

Wortegem. drukk. R. De Winter.