

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!



BID VOOR DE ZIEL

van Madame

Charlotte PORTOIS

weduwe van zaliger Mijnheer

EMIEL ROMAN

geboren te Schoorisse,

den 6 Maart 1866, en overleden in den Heer, den

14 Februari 1940 te Sinte Maria Hoorebeke,

voorzien van de HH. Sacramenten.

Ik ben de verrijzenis in het leven. Alwie leeft en in mij geloof, zal in eeuwigheid niet sterven. Ten jongsten dage zal ik hem tot het eeuwig gelukkig leven doen verrijzen. Ev, der M.v. overi.

In U, o Heer Jezus-Christus, begroeten wij de hoop van een zalige verrijzenis en de belofte der toekomstige onsterfelijkheid, verheugt dezen die de onverbiddelijke wet der dood bedroeft.

Voor de geloovigen immers wordt het leven niet voor altijd weggenomen, maar het verandert in een beter leven, en wanneer de aardsche woning vernietigt is, wordt hun een eeuwigdurend verblijf in den Hemel voorbereid. Prefatie der mis.

De duurzame overledene was een brave vrouw, een teerhartige moeder die alles offerde voor 't geluk harer kinderen. Zij was goed voor iedereen en zeer geacht.

Beminde kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uwe genegenheid en bidt voor uw moeder die U leerde bidden. Lieve familie en kennissen, bidt voor mij.

Zoet Hart van Jezus, geef haar de eeuwige rust. 300 d. afl.