

In de schaduw van uw kruis, o Heer, wil ik rusten!
(H. Ambr.)



BID VOOR DE ZIEL

van

EMIEL ROMEYNS

echtgenoot van

Camilla-Alphonsine ROMAN

geboren te Nederbrakel, den 26 November 1909 en er
godvruchtig overleden den 27 Januari 1948
Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervende-

Ik ben kristelijk opgebracht en ik wil kristelijk ster-
ven; daarom onderwerp ik mij gelaten aan Gods aan-
biddelijker Wil, vooral nu in mijn stervensuur. Zoo
sprak deze dierbare overledene enkele uren voor zijn
dood. Een schoone dood voorwaar als een mensch in
die gesteltenissen van deze wereld verscheidt!

Hij was een naarstig man die jaren lang der zwaar-
ster arbeid in den dieper ondergrond der aarde heeft
getorst om te voorzien in het onderhoud van zijn geliefd
gezin. Hij was ook gedienschtig en zijn medemakkers in
den arbeid hadden daarom veel achtig voor hem.

Lieve Echtgenote en dierbare kinderen, te zoeg
ik van U moeten scheiden en dit kruis zal U ongetwij-
feld zwaar wegen toch zoekt uw troost bij O. L. Heer,
die het geluk hier op aarde met beproevingen mengelt
opdat wij steeds een andere geluk zouden betrachten
dat onvermengd en onvergankelijk is. Ik zeg U echter
geen vaarwel, want weldra zien wij elkander weer in
eeuwige blijdschap bij O. L. Heer!

Leeft allen kristelijk en kwijt U altijd stap en voor-
beeldig van uw kristelijke plichten. Bidt veel voor mij
vooral des Zondags in de H. Mis.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
De vier akten voor der overledene a. u. b.

R. I. P.

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.