

Hij was bemind van God en van de menschen  
en zijne gedachtenis is in zegening. Eccl. XXXIX



TOT ZALIG AANDENKEN VAN

MIJNHEER

**Franciscus VERLINDEN**

echtgenoot van MEVROUW

**VICTORINE LABÉE**

Sedert 23 jaar Veldwachter van St-Blasius-Boekel

geboren te Elst den 15 December 1874

overleden te St Blasius-Boekel

den 15 October 1933

versterkt door de H.H. Sakramenten

Hij was lid van de Voortplanting des Geloofs

Zonder de minste onverduligheid heeft hij de  
ongemakken eener langdurige ziekte onderstaan ;  
indachtig zijnde de troostvolle woorden van den  
H. Paulus : de Heer kastijdt die Hij bemint.

Hebr. XII

Ik heb den weg der gerechtigheid verkozen. Ik  
heb uwe geboden bemind en getrouwelijk onder-  
houden. Dat nu, O Heer, uwe barmhertigheid over  
mij kome en uwe hulp volgens uwe belofte.

Ps. CXVIII

O Heer, zwaar en menigvuldig zijn de beproe-  
vingen die gij mij gezonden hebt ; maar uwe ver-  
troostingen hebben mijne ziel verblijd, naarmate de  
smarten mij overvielen.

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd  
heeft ; Duurbare echtgenoot dank voor uwe zorgen  
en gij lieve kinderen, wilt gij gelukkig zijn brengt  
uw leven door in de oefening der deugd en in de  
vrees des Heeren. Vergeet mij niet in uwe gebeden

R. I. P.

---

S.M.Horebeke, drukk, DE CLIPPELE