

Vandaag is de mensch en morgen is hij verdwenen. T-K

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

CORNELIA VUYE

weduwe van Mijnheer

Francies FOUQUET

geboren te St-Cornelius-Hoorebeka, den 25 Mei 1859 en
godvruchtig overleden te ELST den 23 Mei 1937.
Gesterkt door de Troostmiddelen Onzer Moeder de H. Kerk.

Zij was lid van de Confrerie van 't H Hart en andere
godvruchtige genootschappen.

**** *

O wreede dood die zoo onverwachts een
duurbaar wezen uit ons midden wegrukt. God
mengelt het geluk dezer aarde met bitterheid
opdat wij een ander geluk dat niet briedigelijk
is, zouden zoeken. H. Aug

De betreurde overledene was een goede echt-
genoot, 'n voorbeeldige huisvrouw die met
zorg, werkzaamheid en toewijding haar huis-
gezin bestuurde. Zij was eenvoudig en recht-
schapen van harte, in haar beproevingen die
haar overkwamen was ze gerust en verduelig,
daarom heeft God haar waardig gevonden
voor den hemel.

Bemide Kinderen. Kleinkinderen en Achter-
kleinkinderen, bewaar mijn aandenken in uw
harte. Dient God getrouw blijft steeds ver-
eenigd, dan zal Gods zegen u volgen en zien
we elkander in den hemel weer. En gij mijne
Bloedverwanten en Kennissen weest mij in-
dachtig in uwe gebeden.

Jezus. Maria, Jozef dat mijne ziel met U in vrede ruste

.....
Marcel Van Nedervelde. Elst.