



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Norbert-Augustin VAN HUFFEL

geboren te Munckzwalm, den 22 April 1924,
bij toeval overleden te Ellezelles, den 2 Januari 1942,

Het nieuwe jaar is slechts begonnen, nog worden er nieuwjaar wenschen gewisseld en daar komt een ijse-lijk ongeluk een schoone loopbaan breken. Hoe ondervinden we de waarheid van het christelijk gezegde : de mensch is lijk de veldbloem die een oogenblik bloeit en schittert en al rap verwelkt en verkwijnt.

De inzichten van God zijn onpeilbaar en weer bewijst. Hij dat we immer gereed moeten zijn om voor zijn rechtbank te verschijnen.

Norbert was de troost en de hoop van zijn dierbare ouders ; hij was een vurig christen, volbracht nauwgezet zijn taak ; goed en dienstvaardig voor iedereen, maakte hij het geluk der zijnen uit en werd door allen bemind en geacht.

Dierbare ouders, en zuster, mijn onverwacht afsterven valt U pijnlijk maar wendt U tot God, Hij zal uw sterkte in uw zwakheid, uw troost in uw droefheid zijn. Onder de bedreiging van den immer dreigenden dood voelt de ziel, die de gratie geniet, de behoefte zich door het berouw te zuiver en maakt zich alzoo tot Godsoordeel gereed. Gij zult me in uw gebeden niet vergeten en we zullen door God vereenigd zijn.

Barmhartige Jézus verleen Hem de eeuwige rust.

Ellezelles. — Ernest Duthie—Rolland.