

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

HENRI VAN OORTEGEM

Echtgenoot van Mevrouw

JULIE LODENS

geboren te Blasius-Boekel den 30 September 1850 en
godvruchtig overleden te Elst den 3 Maart 1936
versterkt door de laatste H. H. Sakramenten

Lid van den bond der Xaverianen, Confrerie H. Hert en
andere godvruchtige genootschappen.

Al heb ik lang geleefd, toch zijn mijne dagen
weg als een rook en heengegaan gelijk de
schaduw die over het veld drijft: Het is ook
niet 't bijzonderste lang geleefd te hebben maar
zijne dagen te hebben overgebracht in de liefde
tot God en het onderhouden zijner geboden.

Gekomen tot de volheid zijner dagen, in
langdurig lijden zijn leven overgebracht, is hij
gestorven in gezegenden ouderdom met volle
onderwerping aan den wil des Heeren en een
kinderlijk vertrouwen op Maria.

Beminde *Echtgenoot, Broeder, Kinderen
en Kleinkinderen*, ik verlaat u om te gaan bij
O.L.H. die mij roept, daar zal ik voor u bidden,
gelief mij ook in uwe gebeden en goede werken
indachtig te zijn.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid 300 d. afl.

R. I. P.

Uitg, Marcel Van Nedervelde — Elst