

De vreugd van ons hart is verdwenen, de kroon van ons hoofd is gevallen. (Thun V. 15) God heeft ze ons gegeven, God heeft ze ons ontnomen..... de naam des Heeren zij gebenedijd. Job I. 21



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

Victoria VANDEN BOSSCHE

weduwe van Mijnheer

AUGUST VAN HAUTEGEM

geboren te St. Martens-Lierde den 25 Februari 1844
en in den Heer ontslapen te Segelsem den 1 April 1933.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.
Lid van het H. Hart, de Voortplanting des Geloofs. H.
Kindsheid, Priesterroepingen en H. Francis. van Sales.

Hare kinderen waren het voorwerp harer teederste
zorgen. Eccl I.4.

De duurzame overledene was de kloekmoedige vrouw
waarvan het H. Schrift spreekt, de waakzame en God-
vreezende vrouw, die haar brood in ledigheid niet heeft
geëten. Hare kinderen zijn opgestaan om haren lof te
verkondigen, want zij was eene nooit volprezene moe-
der, waardig van eeuwig te leven in het geheugen der
goeden. Prov. Mach.

Voorbeeldige dienseresse van Maria was zij altijd met
de Rozenkrans in de hand. Gelukkig is zij....zij heeft op
Maria betrouwd...zij zal de deur des Hemels voor haar
zien opengaan, en met hare lieve Moeder zal zij de on-
vergankelijke gelukzaligheid der Heiligen genieten.

(H. Bonav.)

Het is grooter geluk dienaar van Maria te zijn, dan
heel de wereld te bezitten. (H. Alph.)

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, stort geen
vruchteloze tranen op mijn graf... want ik heb een land
van weedom verlaten voor het land van vrede... ik ga
mijn loon ontvangen. Hebt dank om uw goede zor-
gen en bidt voor mij.

Jezus, Maria. Joseph!

(7 jar. & 7 quadr.)

Druk. Wed. O. Surdiacourt. Nederbrakel.