

Heer, wij hebben U gesmeekt ons te bewaren. Deze die wij beminden. Gij hebt haar de eeuwige rust verleend. Uw heilige naam weze gezegend. H. Bon.



Ter Nagedachtenis

van Mevrouw

Clara VAN DEN BROUCKE

echtgenoot van Mijnheer

VALÈRE DELBEKE

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

geboren te Eine den 14 September 1892 en godvruchtig overleden te Sint Denijs-Boekel, den 9 April 1936.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Eenvoudige godsvrucht, teedere bezorgheid voor haar huisgezin, liefvalligheid ten opzichte van eenieder deden haar van allen die haar kenden, beminnen en hoogachten. — Goed doende is zij voorbijgegaan.

(H. Gregorius. -Verhand; der Apost.)

De laatste poging van hare hand was een teeken des H. Kruises; hare laatste oogslag een liefdeblik voor haren man en kinderen en de laatste klopning van haar hert een betrouwend gebed tot Jezus haren verlosser.

Beminde Echtgenoot, ik verlaat u maar van harte blijf ik met U. Vaarwel! stel uw betrouwen op den Heer: Hij immers is de trooster der bedrukten. Draag zorg voor onze lieve kindéren en zoek steeds uw verzet en vermaak in hun midden, dan zal alles wel gaan en zult gij nog veel aangename en gelukkige dagen mogen beleven.

En gij, duurzame Kinderen, bemint uwen Vader; blijft eensgezind onder malkander; standvastig in het geloof en volgt het voorbeeld dat ik u gegeven heb: 't is het kostbaarste erfdeel dat ik u maakte. -Hebt dank voor uwe goede zorgen en liefde en vergeet mij niet in uwe gebeden. - Tot wederziens in den Hemel?

Heer geef haar de eeuwige rust en dat het eeuwige licht haar verschijne

300 d. afl.

Sottegem drukk. * DE BELAARD, Haegeman-Cousy