

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN !

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Jozef VAN DER DONCKT

Echtgenoot van Mevrouw

SARA DE WOLF

Geboren te Michelbeke, den 8 December 1874 en
godvruchtig overleden te Gent, den 21 Februari 1942

Versterkt door de Laatste H. H. Sacramenten.

Oud-Voorzitter van de Kerkfabriek van Zegelsem
Lid van 't Broederschap der Xaverianen.

Zalig de dienaar dien God bereid zal vinden,
als Hij hem rekening zal komen vragen.

(Math XXIV 40)

Zalig de mensch die de kwellingen met ge-
duld verdraagt, want na dat hij beproefd is,
zal hij de kroon des levens ontvangen, die
God beloofd heeft aan wie Hem beminnen.

Werkzaam, inschikkelijk, verdienstelijk en
bemind van God en van de menschen blijft
zijne gedachtenis in zegening. (Eccl.)

Waarom was zijne ziekte zonder hoop op
genezing? Omdat Gij, mijn God, gehandeld
hebt volgens uw wil. (Job. VIII)

Heer, ik was standvastig rond uwe altaren om
U mijn lof aan te bieden ; ik beminde de
schoonheid van uwen tempel ; ik hoop voor-
taan te rusten in uwe Heilige Tabernakelen.

(Psalmen)

Beminde Echtgenoot, Broeders, Zuster en
familieleden en al dezen die mij gekend heb-
ben, weest mij indachtig in uwe gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust 300 d. afl.

Druk — Georges Van Nederveide, Elst