

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mijnheer

Henri VAN DER LINDEN

zoon van wijlen

FRANCIES en Theresia DE PRYCK

Geboren te ELST, den 1 November 1859, en aldaar
godvruchtig overleden den 7 December 1941.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden,

*Lid van de Confrerie van 't H, Hart
het H. Sacrament en den Xaverianenbond.*



Laat ons met vrucht zeggen : alles gaat voor-
bij opdat wij, in de dood, niet vruchteloos
moeten zeggen : alles is voorbij. H. Aug.

De dood is geen kwaad wanneer haar een
goed leven voorafgaat, want dan is de dood
de weg tot het eeuwig leven. H. Aug.

De mensch die zijn leven in Gods vrees over-
brengt zal een goed einde hebben Eccles.

Bij het naderen der dood was hij niet bevreesd
hij stelde zijn betrouwen op Gods groote
bermhertigheid.

Beminde Broeder, Zuster en Bloedverwanten
vergeet mij niet in uwe gebeden, wij zullen
elkaar terugzien in den hemel Het is zoet te
sterven als men een gestadige godsvrucht ge-
had heeft tot het Hart van Hem die onze
rechter zal wezen.

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer. 300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. 7 q. fl.

Drukwerken Georges Van Nedervele, Elat