

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



*BID VOOR DE ZIEL*

van Mevrouw

**Renilde Van Der Linden**

weduwe van Mijnheer

**LODEWYK COESSENS**

geboren te Segelsem den 7 Augustus 1848 en  
godvruchtig overleden

te Elst den 20 Februari 1934

Versterkt door de H.H. Sacramenten

Lid van de godvruchtige genootschappen der parochie

De betreurde overledene was eene ware kristene vrouw die God en zijne kerk beminde. Onwankelbaar en standvastig in haar geloof, was niets bekwaam.

Naar te onttrekken aan de nauwkeurige oefeningen van baren godsdienst.

Gekomen aan het eindpaal van haar leven moet zij de dood niet vreezen maar ze liever verlangen als een gunst die haar in verwisseling van het aardsche ballingschap de eeuwige vreugde zou aanbrengen. Hoopvol mocht zij bidden in haar uiterste; op U o God, heb ik gehoopt, in den eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.

Vaartwel, beminde broeder en bloedverwanten dank voor de zorgen mij besteed in mijnen ouden dag, geeft mij eene gunst mij te gedenken in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne toevlucht.

R. I. P.

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel