



† **DUURBAAR AANDENKEN** †

van Mijnheer

**RICHARD-OMER VAN DER LINDEN**

echtgenoot van

**Mevrouw Germaine DE LANTSHEERE**

geboren te Nederbrakel, den 25 Februari 1906 en  
vreeselijk om het leven gebracht te Sottegem,  
den 24 Juni 1940, gesterkt door het H. Oliesel.

De dood komt als een dief in den nacht, daarom wees  
steeds bereid want gij kent dag noch uur.

† **DUURBAAR AANDENKEN** †  
van Mijnheer

## Richard-Omer Van der Linden

echtgenoot van Mevrouw **Germaine DE LANTSHEERE**  
geboren te Nederbrakel, den 25 Februari 1906,

en van Mevrouw

## Hortense Merchiers

weduwe van Mijnheer **Emiel DE LANTSHEERE**  
geboren te Strijpen, den 26 September 1871

en beiden vreeselijk om het leven gebracht te Sottegem,  
den 24 Juni 1940, gesterkt door het H. Oliesel.

|||||

O, hoe goed en aangenaam is het als men broederlijk  
onder elkaar leeft. (Ps 132)

Dat voelen wij nu zoowel in deze tijden van oorlog en  
wreedheid.

St Paulus heeft in zulke schoone woorden de christelijke  
liefde beschreven: De liefde is geduldig, de liefde is goeder-  
tieren, de liefde is niet afgunstig, niet pronkzuchtig, niet ver-  
wend. Ze handelt niet onedel, ze zocht zich zelve niet, ze  
laat zich niet verbitteren, ze rekent het kwade niet aan...

Teergeliefde echtgenote, innfg hebben wij elkander be-  
mind en nog vele jaren hadden wij samen gelukkig kunnen  
leven. Helaas, het noodlot heeft er anders over beschikt, on-  
derwerpen wij ons aan Gods raadsbesluiten. Liefde wordt  
door den dood niet verbroken; van hierboven blijf ik U al-  
len beminnen, en met U samen voorts over onze lieve kin-  
derkens waken. Zoek uwen troost in hunne opvoeding en  
immer vindt ge mij in hen terug. Wees moedig, onze schei-  
ding zal niet eeuwig zijn, wij zien elkander weder in een  
beter leven. Mijne dierbare kinderkens, weest altijd braaf  
en goed voor uwe goede en bedroefde moeder en bidt veel  
voor uw vadertje die U zoo lief had.

Vaartwel, dierbare dochter en lieve kleinkinderkens,  
wreed en onvoorzien was onze scheiding. Hoe gaarne had  
ik nog enkele jaren onder U willen blijven. Wij hadden zoo  
gelukkig kunnen zijn. Zoekt uwen troost bij God en vergeet  
ons niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb btrouwen in U.

---

Druk. Magerman, Strijpen-Sottegem.