

Eene rijke ondervinding is de kroon der ouderlingen  
en de vrees Gods hunne eer. Eccl. XXV.



WEES IN UWE GEBEDEN INDACHTIG  
de ziel van Mevrouw

## OCTAVIE VAN DER LINDEN

weduwe van Mijnheer  
PETRUS DUMONT

geboren te St Kornelis-Horebeke, den 13 Juli 1846,  
godvruchtig in den Heer ontslapen te Rooborst,  
den 2 Augusti 1940, gesterkt door  
de Troostmiddelen Onzer Moeder de H. Kerk.

---

Hooge jaren zijn eene eerekroon die op de wegen der  
gerechtigheid wordt gevonden. De wijsheid is bij de  
bejaarde menschen te vinden en de voorzichtigheid is  
de vrucht van een lang leven.

Haar leven was er een van moederlijke bezorgdheid  
en vroom vervullen van haren dagelijkschen plicht. Ze  
leerde de haren God dienen en beminnen, niet enkel  
door haar vermanend woord, maar vooral door haar  
stichtend voorbeeld.

Eenvoudig, werkzaam, dienstvaardig, vol geloof, be-  
minde zij de rechtvaardigheid en haatte de boosheid.  
Daarom zal het volk haren lof verkondigen en zal haar  
aandenken in zegening blijven.

Teergeliefde Kinderen en Kleinkinderen, gij het voor-  
werp van mijne liefde en gedurige zorgen, blijft trouw  
in uwe harten mijne lessen en voorbeelden bewaren,  
volgt ze na en de God van Vrede zal met U zijn. God  
zegene en beware U allen ! Blijft me intusschen indach-  
tig in uwe dagelijksche gebeden.

H. Hart van Jezus ontferm U mijner.

R. I. P.

---

Drukk. C. Melckebeke, Hoogstraat, 3, Sottegem