

Voor den waren christen, is sterven een gewin.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

JULIETTE VAN DER SNICKT

echtgenoot van Mijnheer

ALBERT HILDERSON

geboren te Elst den 5 November 1908 en aldaar
godvruchtig overleden den 12 Augustus 1944,
Versterkt door de H. H. Sacramenten,

Lid van al de godvruchtige Genootschappen
harer Parochie.

Wees steeds bereid want de dood komt op een uur dat onverwacht is. De beste voorbereiding op de dood is een deugdzaam kristelijk leven. De betreurde overledene mocht gerust de dood te gemoet zien door hare werkzaamheid deugdzaamheid minzaamheid en verduldigheid in haar lijden mag zij van God het oordeel der zaligheid verwachten, de Heer is immers barmhartig voor degenen die hier op aarde zijne wegen hebben bewandeld.

Zij was eene goede echtgenoot en moeder. Haar heengaan heeft eene wonde geslagen in het hart harer geliefden. Doch in den geest blijft zij tegenwoordig. Gescheiden maar niet vergeten.

Bemide echtgenoot en duurbaar kind. troost u in mijn afsterven. In den blei mijner jaren word ik aan uwe liefde ontrukkt. De wegen van God zijn onnaspeurlijk. Het leven op aarde is toch maar ijdelheid, een overgang naar een beter leven. Leef kristelijk en bidt veel voor mij.

Alle bloedverwanten en kennissen, tot ziens in den hemel.

Jezus, Maria, Jozef,

300 dag, afl.

Uitg. L. Van Hoever