

t, Is geschied gelijk het den Heer behaagde,
De naam des Heeren zij gezegend (Job. 1 21)



Bid voor de ziel van
Eduard WANZEELE
weduwnaar van Clemence
VAN DE VIJVER.

Geboren te Moortsele den 30 Juli 1856, en
schielijk overleden te Balegem den 15 Januari,
1939.

Wat is de dood voor den rechtveerdigen een
rust, de belooning zijner beproevingen, de prijs
en de kroon van zijn moedigen strijd.

Godvreezende en vol geloof oefende hij een-
voudig het goed; Zoo vond hij op de wegen
der gerechtigheid de eere kroon der hooge
jaren. Niet altijd was zijn levensweg zonder
doornen en zijn brood heeft hij niet in ledigheid
geëten.

O, Heer wij smeecken U, indien HIJ nog iets
schuldig is aan uwe rechtvaardigheid; zie gun-
stig neder op hetgeen HIJ geleden heeft, en
breng zijne ziel in den Hemel.

Duurbare kinderen, en kleinkinderen dien
mijn troost en steun waart in den ouden dag,
volhard in de liefde Gods, doet wat ge van mij
en moeder geleerd hebt. Weent niet over me,
troost U en steun me door Uwe gebeden en
sacrificiën, en GIJ vooral mijne dochter die
U gansch aan den Heer hebt toegewijd.

Duurbare familieleden en vrienden, die me
waart genegen. vaarwel! en tot weerziens in
den Hémel.

« Zoet hart van Maria wees zijne Zaligheid »

Druk. G. HAESEBEIJT, Meerlaan Balegem.