

In uw handen, Heer, bevel ik mijn geest,
300 d. afl.



Bid voor de Ziel

van

DOMINIQUE VAN DE WALLE

weduenaar van

CLEMENCE DE GROOTE

geboren te Oubraker, 31 Mei 1856, en er
godvruchtig overleden 9 Oktober 1948.

Versterkt door de H. H. Sakramenten.

Jubilaris en Erelid van het Xaverianengenootschap



De wijsheid is bij bejaarde mensen te vinden en de voorzichtigheid is de vrucht van een lang leven.

De duurzame overledene was een eenvoudige, brave man. Zijn leven geeft getuigenis van groot geloof en sterke plichtsbetrachting.

Hij voelde het best, dat de dood voor hem nabij was, hij alleen was er vast van overtuigd, Daarom vroeg hij met aandrang naar de Heilige Sacramenten.

De diepe godsvrucht, waarmede hij de laatste Heilige Sacramenten ontving, het geloof waarmede hij de Heilige namen aanriep, zijn volledige overgave aan Gods Heiligen Wil, geven ons de hoop, dat hij reeds het loon van zijn verdienstelijk leven heeft ontvangen.

Mijn duurzame kinderen en bloedverwanten, vaartwel. Troost u in de hoop van de verrijzenis. Wij zullen malkander weerzien in den hemel. Gedenkt mijn ziel en die van moeder nog dikwijls in uw gebeden. Wat mij betreft ik dank u van ganser harte voor de liefde en de toewijding, die gij mij hebt toegedragen tot in mijn oude dag.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

(100 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.