

1971  
Heer, ik heb de schoonheid van uw huis bemind.

(Ps. XXV, 8.)

†

**BID VOOR DE ZIEL**

van

**Mijnheer MICHEL AUDOOREN**

weduwnaar van Mevrouw Magdalena DUBOIS,  
echtgenoot van Mevrouw Maria VAN ACKER,

geboren te Ename op 30 maart 1891, en godvruchtig overleden  
te Oudenaarde op 23 februari 1971, gesterkt door de HH.  
Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Ere-koster-organist van de St.-Laurentiuskerk,  
vereerd met het zilveren ereteken van St.-Bavo,  
lid v. de Confrerie v. de Scapulier en v. de H. Barbara.

Onze goede koster Michel is van ons heengegaan.  
Na lang en zwaar lichamelijk lijden heeft hij zijn ge-  
louterde ziel aan de Heer teruggegeven. Zijn leven  
was heel en al toewijding aan zijn kroostrijk gezin,  
samen met zijn goede echtgenote. God weet hoeveel  
offervaardigheid dat van hem heeft geëist.

Als man van groot geloof, hield hij van zijn paro-  
chiekerk en zijn priesters, die hij gedurende bijna  
vijftig jaar trouw heeft gediend. Het was hem een  
vreugde te werken in het huis van de Heer.

Reeds lang had hij het offer van zijn leven aan  
O. L. Heer gedaan. Jezus heeft zijn smeken verhoord.  
Moge Hij hem nu binnenleiden in de eindeloze vreug-  
de van het hemels paradijs.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, mijn  
beste dank voor uw steun en goede zorgen. God ze-  
gene en beware u allen. Blijft trouw aan uw kristelijk  
geloof. Tot weerziens bij de Heer.

Beste familie, vrienden en kennissen, bidt voor mij.

*O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor mij.*

---

De families AUDOOREN, DUBOIS, DE ROY,  
CASSIERS, VAN ACKER en PATTIJN.

**BEDANKEN voor uw medevoelen en gebed.**

